



Hjo stadsmuseum har mycket att visa upp. Bland annat livet på vattenkuranstalten och grundaren av Svenskt Tenn, Estrid Ericson, som föddes i Öregrund den 16 september 1894 men kom till Hjo bara en månad senare.



Fyra av stadens många original från flydda tider. Från vänster Lundström, Gubba-Majes Pass, Borsta-Lotta Johansson och Bond-Adel.



Det berömda Hjo-uret demonstreras av Morgan Persson på stadsmuseet. Det var den självlärde klockmakaren Harald Larsson som vid 65 års ålder tillverkade uret med de tretton visarna 1953, två år före sin död.

Bakom fasa



Tinnar och torn är en vanlig syn på de härliga husen i Stadsparken. Här tornet på stadsmuseet.



I Hjo är det fisk som är allenarådande i hamnen. Eller "fesk" om man ska tro den här skylten.

Det första man ska besöka när man väljer att gå på strövtåg i en ny stad är inte korvkiosken. Det är bokhandeln. I det här fallet Hjos bokhandel. En butik som funnits sedan 1845 med ett kortare avbrott under 1970-talet. Sedan år 2000 är det systrarna Christina Knutsson och Marita Holst Fogelström som är de drivande krafterna. Och snart vankas det litterära bakverk med marsipan för att fira tioårs jubileet.

Hade Hjo legat i karga Norrland hade stadens slogan förmodligen varit "Hjo men visst". Men nu ligger det där det ligger, i soliga Västergötland på Vätterns västkust, varför det istället heter: "I love Hjo". En kommun-slogan som utnämndes till Sveriges bästa på sin tid.

Men när Hjo blev stad är det dessvärre ingen som vet eftersom privilegiebrevet försvann någon gång under 1500-talet. Eller möjligen 1600-talet? Hur som helst är Erik av Pommerns skattebrev det enda man idag kan hålla sig till, där Hjo omnämndes som stad första gången år 1413. Vilket innebär en hejdundrande sexhundraårs fest om tre år: 2013.

Angelägen bok

Tillsammans med Nora och Eksjö utgör Hjo ett läckert litet pärlhalsband bland Sveriges trästäder. Men innan vi började vårt strövtåg bland alla härliga träkåkar, som för snart tjugo år sedan belönades med Europa Nostras hedersmedalj, kom vi plötsligt in bakom fasaden när Marita plockade fram en högst angelägen bok skriven av Hjo-bördige Ulrika Ager tillsammans med före detta journalisten Jessica Dahné.



Populärt promenadstråk för både turister och infödda är Stadsparken, med hela Vättern utanför.